



Nazomer

Nazomer... Met het gevoel van de vakantie nog in je lijf, weer aan het werk. Het hete zomerweer maakt plaats voor wat meer Hollandse weersomstandigheden met nog best aardige temperaturen. De zomer lijkt nog niet voorbij. Een goed klimaat om weer aan de slag te gaan en tóch dat vakantiegevoel nog even vast te houden.

Ik ben helemaal uitgewaaid teruggekomen van fietsvakantie: "een rondje om de Zuiderzee". Vier weken onderweg met alle spullen op de fiets, ruim 600 km afgelegd. Een bijzondere tocht die ik niet gauw zal vergeten. Wat heb ik genoten van het kamperen in de tent, gezellig samen zijn met mijn gezin en van het Nederlandse Cultuurlandschap. Iedere dag opnieuw.....

Kom nagenieten van jouw vakantie bij de tekenlessen en workshops voor het nieuwe seizoen.
Ik heb het najaar-programma toch wat aangepast.

Teken- en schilderseizoen najaar 2018

In september starten weer nieuwe gezellige en ontspannende cursussen en tekenlessen. Meld je aan door een e-mail te sturen aan info@praktijkdestillekracht.nl, of via het formulier op <https://praktijkdestillekracht.nl/contact>. Even bellen mag ook: 06-26630393
Vermeld duidelijk je naam en de cursus of les waarvoor je je wilt inschrijven:

13 september	Donderdagavond 19.30-22.00 uur	<u>Nog even op vakantie</u> Een gezellige, creatieve avond met gemengde technieken naar keuze om het vakantiegevoel te behouden	€ 20,-p.p. of met strippenkaart*)
17 september	Maandagavond 19.30-22.00 uur	<u>Intuïtief schilderen</u> Met acrylverf naar keuze op doek of papier. Vrij schilderen; doen wat in je opkomt. Eventueel aan de hand van een inspiratiekaart of woord om op gang te komen.	€ 20,-p.p. of met strippenkaart*) 
Start 20 september	4 lessen 1x per 2 weken Donderdagavond 19.30-21.30	<u>Themacursus M.C. Escher</u> Oneindigheid in vorm en verandering. Data: 20-sept, 4-okt, 18-okt, 2-nov	€ 75,-p.p. 
Start 24 september	4 lessen 1x per 2 weken Maandagavond 19.30-21.30	<u>Tekencursus Keltische knopen</u> Keltische patronen en symbolen, eindeloos combineren en door elkaar vlechten Data: 24-sept, 8-okt, 22-okt, 5 nov	€ 75,-p.p. 



1 oktober	Maandagavond 19.30-22.00 uur	<u>Intuïtief schilderen</u> Met acrylverf naar keuze op doek of papier. Vrij schilderen; doen wat in je opkomt. Eventueel aan de hand van een inspiratiekaart of woord om op gang te komen.	€ 20,-p.p. of met strippenkaart*) 
Wat verder vooruit...			
November / december 2018	Als cursus, maar wellicht ook als losse lessen	<u>Handlettering en Zentangle based art</u> Maak je eigen ontwerpen voor Kerst- en felicitatiekaarten of gewoon een leuke afbeelding of spreuk voor aan de muur. Zonder stress: ontspannen en in jouw flow. Met stiftjes op papier.	Meer informatie volgt te zijner tijd. 
Voorjaar 2019	Maandelijks cursus gedurende een langere periode.	<u>Chakra cursus vanuit het 13-delige chakrasysteem</u> In samenwerking met Marion Gerritsen van Yoga on the Go	Meer informatie volgt te zijner tijd.

Er is ook de mogelijkheid om een cursus of workshop te verzorgen op locatie, bijvoorbeeld voor de personeelsvereniging, de vriendinnenclub of het kinderfeestje.

**) Strippenkaart*

Met een 5-strippenkaart krijg je 10% korting op je tekenlessen. Je betaalt dan €90,-.

Voor een 10-strippenkaart betaal je €175,-. De strippenkaart is niet inzetbaar bij meerdaagse cursussen.

Luisterkind

1 september is het weer de Luisterkind Samen Zijn dag in Vianen. Een dag waarop Luisterkindwerkers uit binnen- en buitenland bij elkaar komen om ervaringen te delen, elkaar (beter) te leren kennen en vooral weer extra inspiratie op te doen door met elkaar te Zijn.

De afgelopen jaren waren het zeer leerzame bijeenkomsten met bijzondere gastsprekers. Die mij als Luisterkindwerker, maar ook als coach en tekendocent veel inzichten en inspiratie gaven.

De wijze woorden van Tijn Tauber (voormalig columnist bij Happinez en zanger) en Paul Loomans (Zen-monnik) zijn blijven hangen, en waar mogelijk pas ik hun aanwijzingen voor rust en balans nog altijd toe en integreer ik ze in mijn lessen. Ik ben nieuwsgierig wat we dit jaar meekrijgen.

Vorig jaar maakte ik na afloop van de Samen Zijn Dag dit schilderij.

